

!! Nieuwe uitgeverij !!



Uitgeverij Theofilus is een kleine christelijke uitgeverij, die werkt vanuit een gereformeerde overtuiging en met haar uitgaven wil bijdragen aan het vruchtbaar maken van die overtuiging in de wereld van nu.

De uitgeverij werd in 2019 speciaal opgericht om de eigentijdse vertaling van de *Institutie* van Johannes Calvijn door Gerrit Veldman uit te geven. Sindsdien zijn er nog enkele kleinere uitgaven verschenen.

2025 moet het jaar worden waarin de uitgeverij een nieuwe stap zet op weg naar volwassenheid, met de uitgave in grotere oplages van een aantal boeken die vertaald zijn uit het Engels en het Duits.



THEOLOGIE

Herman Bavinck
**MAGNALIA
DEI**
Onderwijs in de
christelijke religie
volgens gereformeerde
belijdenis

Naast zijn *Gereformeerde Dogmatiek* voor theologen schreef Herman Bavinck ook een overzicht van de geloofsleer voor gewone gelovigen. Deze *Magnalia Dei* is nu hertaald.

Hertaler
Gerrit Veldman

Omvang 591 blz.

Formaat 17 x 24 cm

Bindwijze Paperback

NUR 700

ISBN
978 90 819347 5 6

Prijs € 39,99



9 789081 934756 >



BIJBELUITLEG

Gerrit Veldman
**1 & 2
TIMOTHEÛS,
TITUS,
FILEMON**
vers voor vers vertaald
en verklaard

Vers voor vers wordt de originele Griekse tekst van de brieven van Paulus aan Timotheüs, Titus en Filemon vertaald, uitgelegd en toegepast. Wat staat er precies? Wat betekent het? Wat heb je eraan?

Omvang 204 blz.

Formaat 14 x 21 cm

Bindwijze Paperback

NUR 702

ISBN
978 90 819347 6 3

Prijs € 19,99



9 789081 934763 >

Johannes Calvijn

INSTITUTIE

Onderwijs in de christelijke godsdienst

Vijwel heel onze wijsheid bestaat maar uit twee delen: kennis van God en kennis van onszelf. In de schryping is dat alreerlijk zachtbaar wat we over God moeten weten. Maar we lezen Gods weg voortvarende en op zijn bevelen en het Woord. De Schrift is uit Gods eigen mond naar ons toegesproken. Het is alsof we in haar Gods eigen mond spreken. **God plaatst zijne stem tegenover alle zielebare vormen.** God is één, maar Hij openbaart zich in drie personen. Als we dat niet begrijpen, dan kennen we de echte God niet. **God zal niet laten geloven behalve wat goed voor ons is.** Wij dragen van de mededeling met af een aangeboren bedoeft met ons mee. **Hoe nederlijker we zijn door het besef van onze ziele, hoe beter we onszelf hebben leren kennen.** **Zonder Christus bestaat er geen kennis van God waardoor je goed kunt worden.** Dit moet niet als resultaat hebben dat wij Gods genade om hulp roepen. **De juiste manier om God te dienen bestaat alleen uit gehoorzaamheid.** Als iemand zich van de wet houdt, moet hij zijn leven Gods heid toe wijden. **Alles wat God doet, is wijs en rechtvaardig.** Christus is aan ons verwant, want Hij is ons eigen vlees. Dit is onze vrijstaande de schuld waaraan wij straf verdienen; is overgebracht op het hoofd van Gods Zoon. **De schuld is betaald. Daarom hoeven we ons leven lang nooit meer bang te zijn.** De Heilige Geest is de hand waarmee Christus ons aan zich verbindt. **Geleef dus niet met andere vesten dat God ons goed wil doen.** Bij ieder is geloof altijd vermengd met ongeloof. **Als God niet ons verzond is, blijft er geen gevaar meer over. Dan hoort alles goed.** **Een christen moet heel zijn leven lang bereou hebben.** In onze levenswijze moet constant een ingehouden over ons waarden zielebare zijn. **God heeft voedsel niet alleen geschapen omdat we het nodig hebben, maar ook om van te genieten.** Zelfs zijn we niet rechtvaardig, maar in Christus worden we als rechtvaardigen beschouwd. **Uit de bron Christus mag ieder putten zoveel hij nodig heeft.** Christus rechtvaardigt niemand die Hij niet tegelijk ook heiligt. **De nieuwe geboorte is het beest van Gods beeld in ons.** **Als we de christelijke wijsheid niet kennen, kennen we Christus niet ook.** Door te bidden groeien we de schatten uit die ons door het evangelie zijn aangeworven. **Christus zal niet toelaten dat van degenen die Hij eenmaal in zijn lichaam heeft ingelijkt, iemand verliere gaat.** God heeft altijd de wijsheid gehad om zijn genade te geven aan wie Hij maar wil. **Zonder de verovering blijft er van de uitverkiezing zelf ook niets over. Er valt niet aan te twyfelden dat God bereid is om te vergeven zodra een zondaar zich bekeerd heeft.** Voor wie God een vader is, moet de kerke een moeder zijn. **Omwel naar Gods Woord nuver gepredikt wordt en waar de sacramenten bediend worden zoals Christus ze heeft ingesteld, bestaat een kerke.** De macht van de kerke is niet onbegrensd, maar onderworpen aan Gods Woord. **We zijn het meest eengezind met de kerke als we in alle de Heer gehoorzaam zijn.** Sacramenten worden om Gods heid voor ons zelf te leveracht staan algemeen te spreken. De sacramenten leveren niets op als ze niet met geloof worden aangenomen. **Kerken binden hetigen vergoing van hun zonden.** Daarom mogen we hen niet boven ons het reben van die vergoing, de deug. Het mysterie van Christus samengesteld in het woordmaal waar ik meer dan dat ik het begrijp. **Wat is afgederij anders dan dat je in plaats van de geve zelf zijn geven aart?** De burgerlijke regering heeft als taak om de christelijke godsdienst te onderhouden en te beschermen en de algemene vrede en rust te hoederen. **Je kunt je niet versetten tegen de overheid zonder je te versetten tegen God.**

Johannes Calvijn

Vertaald door Gerrit Veldman

INSTITUTIE
Onderwijs in de christelijke godsdienst

- ✓ **Tijdloze klassieker**
- ✓ **Compleet overzicht van de christelijke geloofsleer**
- ✓ **Eenvoudig en eigentijds Nederlands**
- ✓ **Populair onder studenten**

Oorspronkelijke titel*Institutio Religionis
Christianae*
(1559)**Vertaler**

Gerrit Veldman

Omvang 727 blz.

Formaat 21 x 29,7 cm

Bindwijze Paperback

NUR 700

ISBN

978 90 819347 1 8

Prijs € 49,95

De *Institutie* van Calvijn vormt het meest complete overzicht van de Bijbelse leer zoals die in de Reformatie van de zestiende eeuw werd herontdekt.

De eerste versie van de *Institutie* verscheen in 1536, de definitieve, sterk uitgebreide versie in 1559. Calvijn schreef in het Latijn, voor theologen, maar zorgde zelf ook voor een vertaling in het Frans, voor gewone gelovigen.

Deze moderne vertaling van de *Institutie* in zo eenvoudig mogelijk Nederlands maakt deze goudmijn beschikbaar voor iedereen die zich wil verdiepen in wat gereformeerden sinds de tijd van de Reformatie geleerd en geloofd hebben.

‘Dit boek kan voor alle kinderen van God een sleutel zijn om een weg te openen waarlangs ze de Heilige Schrift kunnen leren begrijpen.

Iedereen die het Woord van God hoogacht, spoor ik aan om dit boek te lezen en goed op te slaan in zijn geheugen.

Tenminste, als je – in de eerste plaats – de kern van de christelijke leer wilt leren kennen en – in de tweede plaats – gemakkelijk toegang wilt krijgen tot het lezen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Als je dit boek gelezen hebt, zul je uit eigen ervaring weten dat ik met mijn woorden niet overdreven heb.’ - Johannes Calvijn


 UITGEVERIJ
Theofilus


9 789081 934718 >

HET IS

EEN HANDBOEK VOOR

GOED

MANNELIJKHEID VOLGENS GODS BEDOELING

OM MAN

MICHAEL FOSTER & DOMINIC BNONN TENNANT

TE ZIJN

CHRISTELIJK LEVEN

Michael Foster & Dominic Bnonn Tennant

HET IS GOED OM MAN TE ZIJN

Een handboek voor mannelijkheid volgens
Gods bedoeling

- ✓ *Positief verhaal over een actueel thema*
- ✓ *Helder, inspirerend en praktisch*
- ✓ *Met studiegids en gespreksvragen*

Oorspronkelijke titel
*It's Good to Be a Man. A
Handbook for Godly
Masculinity*
(Canon Press)

Vertaler
Gerrit Veldman

Omvang ca. 250 blz.

Formaat 14 x 21,5 cm

Bindwijze Paperback

NUR 707

ISBN
978 90 834875 1 9

Verwacht april 2025

Prijs € 18,95

‘Weg met het patriarchaat!’ roept onze maatschappij en moderne kerken gehoorzamen die roep maar wat graag. Het enige model voor mannelijkheid dat ze te bieden hebben, is dat van de gedweeë dienende leider. Voor mannen die ook maar iets van onafhankelijkheid laten zien, is geen plaats.

Daardoor blijven de meeste jonge mannen verloren achter. Ze weten niet wat ze moeten of hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Willen ze een poging doen om te groeien in mannelijkheid en missiebesef, dan kijken ze dus maar naar YouTube-clips van Jordan Peterson.

In dit boek herinneren Michael Foster en Bnonn Tennant mannen eraan dat hun natuurlijke mannelijke instincten een gave zijn van God en bedoeld om te worden gebruikt voor het Koninkrijk. Mannen horen huisgezinnen te stichten, broederschappen te vormen en aan een missie te werken.

God heeft mannen gemaakt om sterk te zijn en risico's te nemen. Dat is geen defect, maar hoort bij het ontwerp. *Het is goed om man te zijn* is een handboek voor mannen, dat je duidelijk maakt waar je staat en hoe je erachter kunt komen waar je heen moet. Foster en Tennant zullen je laten zien waarom het goed is om man te zijn.

Michael Foster is de voorganger van East River Church. Hij en zijn vrouw Emily wonen met hun zeven kinderen op een kleine boerderij in Batavia in de Amerikaanse staat Ohio.

Dominic Bnonn Tennant woont met zijn vrouw Sarah en hun vier kinderen in Nieuw Zeeland, werkt freelance als tekstschrijver en webdesigner en leert graag hoe hij dingen kan bouwen.

 UITGEVERIJ
Theofilus



9 789083 487519 >

Rebekah Merkle

EVA IN BALLINGSCHAP

en het herstel van vrouwelijkheid



- ✓ *Prikkelend en uitdagend verhaal*
- ✓ *Vlot en met humor geschreven*
- ✓ *Met studiegids en gespreksvragen*

Oorspronkelijke titel

*Eve in Exile and the
Restoration of
Femininity*
(Canon Press)

Vertaler

Gerrit Veldman

Omvang ca. 200 blz.

Formaat 14 x 21,5 cm

Bindwijze Paperback

NUR 707

ISBN

978 90 834875 0 2

Verwacht april 2025

Prijs € 17,95

Het feminisme was een begrijpelijke reactie op een reëel probleem. Vrouwen hadden groot gelijk dat ze er niet mee tevreden waren kinderen te baren, het huis netjes te houden en er leuk uit te zien voor hun man. Maar was het feminisme ook de juiste reactie? Het bracht hun de mogelijkheid uitdagend werk te doen buitenshuis, maar heeft het hun de voldoening gebracht die ze daarvan verwachtten? Daar lijkt het niet op. Vrouwen gebruiken tegenwoordig meer antidepressiva dan ooit tevoren.

Hoe kan dat?

Om voldoening te vinden, hebben vrouwen massaal het huishouden en het moederschap de rug toegekeerd. Een huwelijk en kinderen zijn een vrijwillige keuze geworden en mogen een carrière niet in de weg staan. Dat denken beïnvloedt ook christelijke vrouwen. Velen gaan erin mee, anderen voelen juist heimwee naar het verleden, toen de rolverdeling tussen mannen en vrouwen nog duidelijk was afgebakend.

Maar wat als we de afbraak door het feminisme benutten om op de puinhopen iets beters te bouwen? Niet alleen beter dan de carrièrevrouw in mantelpak en op naaldhakken, maar ook beter dan de huisvrouw van vroeger, die thuis zat en weinig anders te doen had dan zichzelf, het huis en de kinderen netjes te houden?

Laten we dan de vraag stellen: waar heeft God vrouwen voor gemaakt?

Rebekah Merkle heeft zich met van alles en nog wat beziggehouden, van het runnen van haar eigen kledingmerk en het ontwerpen van stoffen tot een baan als fulltime lerares klassieke talen op de middelbare school. Haar ontwerpen hebben in diverse tijdschriften gestaan en ze heeft een leergang Britse literatuur geredigeerd, maar waar ze het meest trots op is, dat is haar ploeg van vijf ondeugende, doldwaze, overactieve tienerkinderen, en haar favoriete rol is die van echtgenote van haar even ondeugende, doldwaze en overactieve echtgenoot Ben Merkle.

UITGEVERIJ
Theofilus



9 789083 487502 >



Jason Van Vliet

GROEIEN IN HET GELOOF

De gezonde leer van het evangelie voor het leven van elke dag | deel 1

- ✓ *Eerste deel uit een serie van drie*
- ✓ *De geloofsleer helder uitgelegd en toegepast op de praktijk van het dagelijks leven*
- ✓ *Met begrips- en gespreksvragen*
- ✓ *Heel geschikt voor gebruik in groepen*

Oorspronkelijke titel*Growing in the Gospel.**Sound Doctrine for**Daily Living.**Volume One***Vertaler**

Gerrit Veldman

Omvang ca. 200 blz.**Formaat** 14 x 21,5 cm**Bindwijze** Paperback**NUR** 707**ISBN**

978 90 819347 7 0

Verwacht maart 2025**Prijs** € 18,95

Wil je dieper graven in de schatten van het evangelie en er meer consequent uit leven?

Groeien in het geloof verkent de centrale waarheden van de Heilige Schrift, zodat je, als de basis van het christelijk geloof je al vertrouwd is, kunt blijven groeien in je begrip van de hoogte, breedte en diepte van Gods Woord. Bovendien heeft God ons de gezonde leer gegeven voor het dagelijks leven. Daarom worden in elk hoofdstuk verbindingen gelegd met het leven van elke dag, zoals het ervaren wordt door vaders en moeders, tieners en jongvolwassenen, getrouwd en ongetrouwd, en door mensen die gezond, ziek, gelukkig of somber of verdrietig zijn – kortom door echte mensen, die echte levens leiden in een daadwerkelijk gebroken wereld.

Dit is geen boek vol droge, ingewikkelde theologische verhandelingen die maar voor weinigen relevant en begrijpelijk zijn, maar het biedt een eenvoudige, praktische uitleg voor ieder die God beter wil leren kennen, meer ontzag voor Hem wil krijgen en elke dag meer voor Hem wil leven.

Dit is het eerste deel uit een serie van drie, die samen een overzicht geven van de belangrijkste thema's van de christelijke geloofsleer.

Dr. Jason Van Vliet promoveerde aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en doceert sinds 2009 als hoogleraar dogmatiek aan het *Canadian Reformed Theological Seminary*. Daarvoor diende hij als predikant twee gemeenten in de *Canadian Reformed Churches*. Hij en zijn vrouw Janet zijn gezegend met zeven kinderen en delen bovendien samen de vreugde van het grootouderschap.

 UITGEVERIJ
Theofilus


9 789081 934770 >

HISTORISCHE ROMAN

Gertraud Schöpflin

AAN DE ANDERE KANT VAN DE STORM



- ✓ **Ontroerend verhaal over liefde, vertrouwen en vergeving**
- ✓ **Levenschte karakters**
- ✓ **Interessante historische achtergrond**

Oorspronkelijke titel

*Auf der anderen Seite
des Sturms*
(Brunnen Verlag)

Vertaler

Gerrit Veldman

Omvang 392 blz.

Formaat 14 x 21,5 cm

Bindwijze Paperback

NUR 342

ISBN

978 90 834875 2 6

Verwacht

februari 2025

Prijs € 23,95

Met een onbekende trouwen, alleen om te overleven?

1882: Als de jonge zendelingsweduwe Rebekka von Sassnitz met twee kinderen op een zeilschip terugkeert uit China, staat ze voor een moeilijke keuze: moet ze een onbekende haar jawoord geven? Ze weet: in Berlijn wacht dominee Friedrich Hoffmann op haar.

Of moet ze haar gevoelens voor kapitein Salmas volgen, die haar in de storm op zee gered heeft? Als ze tot het besef komt dat haar ontmoeting met hem niet zonder gevolgen is gebleven, wordt ze gedwongen om te handelen – en ontdekt ze onder de druk van de omstandigheden welke liefde door alle stormen heen draagt.

‘Ik houd van geschiedenis en oude plaatsen en wat me bezig houdt, is hoe een partnerschap kan slagen, hoe je “ja” tegen een ander kunt leren zeggen, ook al is hij heel anders dan jij. Ik ben zelf met mijn man en kinderen ook al door stormen heengegaan en kijk er nu van de andere kant op terug. De eerste ideeën voor “Aan de andere kant van de storm” ontstonden aan het bed van mijn man, toen hij een zware periode van ziekte doormaakte.’ - Gertraud Schöpflin

Gertraud Schöpflin is journaliste en lerares Duits en geschiedenis. Met haar man en vier zoons woont ze in de buurt van Stuttgart. Als verslaggeefster bij grote evenementen is ze vaak onderweg.

In haar vrije tijd speurt ze graag naar verhalen die het hart beroeren – vooral naar verhalen uit vervlogen tijden.

 UITGEVERIJ
Theofilus



9 789083 487526 >